

DANMARKS FØRSTE PATOLOGISKE INSTITUT



DISSEKTIONSSTUEN, CA. 1910. FOTO: MEDICINSK MUSEION

“Når en patient døde på hospitalet, bestemte lægerne, om der skulle være dissektion, altså om patienten skulle undersøges for dødsårsagen. Så blev den pågældende kørt over til vores kapel... I forbindelse med kapellet var der en dissektionsstue, hvor undersøgelsen fandt sted”

Overopsynsmand Sten Petersen,
Patologisk Institut

Kommunehospitalet var ved åbningen i 1863 det første hospital i Danmark, der rummede et patologisk institut. Det patologiske institut var placeret sammen med hospitalets kapel og tjente et dobbelt formål. Instituttet varetog alle obduktioner af afdøde patienter for at fastslå eller belyse dødsårsagen nærmere. Derudover forskede instituttet i bakteriologi og foretog prøver med levende væv. Det patologiske institut specialiserede sig særligt i kardiologi, sygdomme i hjertet som eksempelvis hjertefejl, og i gerontologi, der er forskning i aldring.

KØLERUM TIL LIG. LOKALET FINDES STADIG PÅ CSS



“Kys i kroge, støvregn og klatgæld fører ofte med tiden til mere, end man regner med. Ligeledes har en blodprop ved hjertet ofte større virkning end først antaget”

Overlæge Svend Petri,
leder af Patologisk Institut, 1931- 1965

KØBENHAVNS
MUSEUM
MUSEUM OF
COPENHAGEN



KH150.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET